

Lezing Uthman

Hij was de 3^e khalifa en 1 van de 10 personen die het paradijs werd beloofd. De Profeet zei over hem: Geef hem blijde tijdingen van het paradijs want een droefenis zal hem treffen. Hij is de 3^e beste persoon naast de Profeten. Ibn Umar zei in de Sahih Bukhari: We zouden Abu Bakr de beste beschouwen, daarna Umar, daarna Uthman. Hij was de 4^e persoon was die de islam omarmde dus 1 van de eerste moslims.

Uthman, was de zoon van 'Affaan, die de zoon was van Abu al-'Aas, die de zoon was van Umayya, zoon van Abdus Shams. Hij was de leider van de gelovigen. Zijn kunya was Abu 'Amr en Abu Abdillah. Hij behoorde tot de quraish stam met de substam waar hij tot Banu Umayya behoorde.

Twee Emigraties:

Waarom wordt hij dhul-hijratayn genoemd? De man die 2x emigreerde. Voor het eerst naar Abbyssinie met zijn vrouw en daarna naar Madina.

Dhun Nurayn

Hij heeft de bijnaam dhun nurayn: de persoon met 2 lichten. Hij wordt zo genoemd omdat hij huwde met 2 dochters van de Profeet. Hij huwde eerst met Ruqayya. Hij kreeg een kind met haar die Abdullah heette maar die na een ziekte stierf. Daarom wordt hij Abu Abdillah genoemd. De Profeet liet hem achter voor haar tijdens badr om voor haar te zorgen. Zo ontving hij toch dezelfde beloning als hen die bij badr participeerden. Vlak daarna overleed zij. Na het overlijden van Ruqayya na de veldslag van badr, huwde hij met de andere dochter van de Profeet: Umm Kulthum. En dit werd zoals overgeleverd door Ibn Majah geïnformeerd door Jibril: Ibn Majah levert over: bij de deur van de moskee zei de Profeet: O Uthman: dit is Jibril die informeert dat Allah jou gehuwd heeft met Umm Kulthum voor dezelfde bruidsprijs als die van Ruqayya. Maar ook Ruqayya kwam later te overlijden. De Profeet zei toen: als ik 40 dochters had zou ik ze allemaal 1 voor 1 huwen met jou, totdat er niemand overbleef. Na haar overlijden huwde hij met andere vrouwen. Toen hij afwezig was bij de eed van ridwan om naar mekka te gaan om te onderhandelen had de profeet voor hem de eed afgenomen. De eed van Ridwan werd afgelegd en onder de Sahaba was Uthman afwezig. Dus wat deed de Profeet? Hij deed zijn rechterhand op zijn andere hand en zei: dit is de eed van Uthman. (bukhari)

Zijn biografen zeggen over zijn uiterlijk dat hij niet lang noch kort was. Maar dat hij een mooi gezicht had, een grote baard, een getinte huidskleur had. Abdullah ibn Hazm zei: ik zag uthman en heb niet een man noch een vrouw met een mooier gezicht zien dan hem.

Hij werd 47 jaar voor de hijra geboren in Mekka. Over zijn jeugd is weinig bekend. We weten wel dat hij tot de vooraanstaande personen in mekka behoorde. Hij was iemand die kon lezen en schrijven. Wat betreft zijn beroep. Het beroep van de mensen van quraish was handel. Ze deden aan handel en waren dus handelaren. In sura quraysh waarin over de stam quraysh wordt gesproken, wordt al aangegeven dat ze zowel in de winter als in de zomer zouden handelsreizen zouden uitvoeren. Dus Uthman deed aan handel en er wordt gezegd dat hij in kleren handel en daarin uitblonk.

Hij was iemand met een goed karakter, heel erg vrijgevig, deed veel aan liefdadigheid. Daarom stond hij onder zijn stam quraysh bekend als een respectabel persoon. Hij was al van nature een vroom en gelovig persoon. Onder de Arabieren was wijn drinken een normaal gebruik. Degenen die dronken waren er trots op en degenen die er niet aan meededen werden bekritiseerd. Uthman was samen met enkele andere sahaba zoals 'Abbaas, Abu Bakr, Abdur Rahman bin 'Af, die een afkeer hadden

voor alcohol. Zo was in de periode van de onwetendheid onder de arabieren overspel, en muziek en lahwa, oftewel onzinnige praat tot de geliefde zaken. Maar ook daaraan deed hij niet mee. Daarom zei Uthman een keer: in de periode van onwetendheid en ook in de islam, nooit zina gepleegd, nooit alcohol gedronken en ook niet aan muziek gedaan.

Hoe werd hij moslim? Al voor de Profeetschap kreeg hij op een handelsreis in Syrie te horen van een vrouw die zei dat haar jinn bij haar deur stond, en weigerde binnen te komen en toen ze vroeg waarom: zei de jinn dat het niet meer kan omdat Ahmad is verschenen. Toen ik terugkeerde naar Mekka zag ik dat de Profeet was verschenen en de mensen uitnodigde naar Allah. (hayat as-sahaba). Hij was op bezoek bij zijn tante Urwa. Toen kwam de Profeet ook binnen. De Uthman keek aandachtig naar de profeet. Waarom de Profeet zei: wat is er met jou (dat je naar mij aandachtig kijkt). Uthman zei: ik ben verbaasd dat u bij ons zo een hoge status heeft en dan worden er zulke dingen over u gezegd. De Profeet zei: laa ilaaha illa allah. Uthman trilde en de Profeet reciteerde een aantal verzen (51:22/23): in de hemel is jullie voorziening en wat jullie beloofd is. Bij de heer van de hemel en aarde, dit is de waarheid zoals jullie die spreken. Toen ging de Profeet naar buiten. Uthman volgde hem en in zijn aanwezigheid werd hij moslim (hayat as-sahaba).

Zoals alle andere sahaba heeft hij ook veel te verduren gehad. Toen hij moslim werd, had zijn oom hem strak vastgebonden met een touw en zei: ga jij de religie van jouw voorvaders verlaten om een nieuwe religie te kiezen? Bij Allah: zolang jij niet deze religie zal verlaten zal ik jou niet losmaken. En Uthman zei: bij Allah, ik zal deze religie nooit verlaten. Toen zijn oom dit hoorde en zag hoe standvastig hij zijn religie zou vasthouden liet hij hem los. (hayat as-sahaba)

Hij was iemand die de zegeningen van Allah uitdroeg. Hij droeg mooie kleren. In die tijd waren jemenitische kleren heel erg duur en waardevol. Dat droeg hij en die waren ongeveer 100 dirham waard. Maar hij nam altijd de sunnah in zijn kledingdracht in beschouwing. Hij droeg zijn broek tot aan zijn schenen conform de sunna. Ondanks zijn drukke schema deed hij heel veel aan aanbidding. Er is van hem authentiek overgeleverd dat hij in 1 rak'a de hele quran uitlas. Naast de verplichte handelingen deed hij veel aan vrijwillige handelingen. Hij was heel erg geconcentreerd in het gebed dat hij niet op de hoogte was wat er om hem heen gebeurde.

Hij had enorm vrees voor Allah. Hij zei: Als ik tussen het Paradijs en de Hel zou staan, en ik zou niet weten welke plek ik gestuurd zou worden, zou ik ervoor kiezen om in as veranderd te worden voordat ik ondervonden zou hebben waar ik eindig. Ibn Umar zei dat met het vers: Is hij die Allah vereert in de uren van de nacht, knielend en staand, die voor het hiernamaals vreest en hoopt op de genade van zijn Heer

In de gezelschap van de Profeet probeerde hij hem ook in alles te imiteren. De Profeet zei over Uthman: de persoon onder mijn metgezellen die de meeste gelijkenis met mij toont in karakter is Uthman.

Hij was een nederig persoon. Zo vertelt een persoon dat ik meerdere malen heb gezien dat toen Uthman van Mekka naar Madina terugkeerde, dat hij voordat hij madina binnenkwam, iemand achter zijn rijdier liet zitten. En als hij niemand daarvoor vond, liet hij een jongen daar zitten en in deze toestand kwam hij dan Madina binnen. En er werd gevraagd: laat hij iemand zitten uit

nederigheid? Waarop werd gezegd dat hij dit uit nederigheid en hij wilde ook dat iemand die liep een rijdier vond en zo van hem van nut was. Hij wilde ook dat hij niet zoals de koningen was, want een koning laat immers niemand achter hem zitten. En een ander zei dat hij Uthman op een rijdier zag, terwijl zijn knecht Na'il achter hem zat. En hij was op dit moment de khalifa, de leider van de moslims.

Hij was iemand die zelf zijn eigen zaken uitvoerde terwijl er talloze slaven of bediendes waren om hem te dienen. Hij zou bijvoorbeeld zelf wudu' verrichten in de avond. Destijds moest je water uit de put halen en hadden we niet waterleidingen. Dus er werd tegen hem gezegd, van neem een bediende die dat regelt. Waarop hij zei dat de avond voor henzelf waarin zij kunnen rusten. Hij zou niemand wakker maken wanneer hij in de nacht zou opstaan voor het gebed om water voor hem te halen. Hij had ook geen bewakers. Zo zei Hasan dat hij zelf Uthman in de moskee zag met een kleed om hem heen aan het slapen. Hij was de leiders van de moslims en hij zat alleen daar.

In vergelijking met Umar was hij een heel zachtvaardig persoon. Hij werd gevraagd om iets te ondernemen waar mensen slechte handelingen uitvoerden. Maar toen hij daar aankwam waren de mensen verdwenen. Dus toen hij dat opmerkte dankte hij Allah dat hij niet deze mensen slechte dingen zag doen en liet hij een slaaf vrij (abu nuaym)

Zelfs de Profeet schaamde zich voor Uthman. In Sahih van Imam Muslim is overgeleverd dat de Boodschapper met zijn schenen ontbloot lag. Toen vroeg Abu Bakr toestemming om binnen te komen. Daarna kwam Umar en ze waren aan het praten. Toen kwam Uthman binnen en deed hij zijn kleren goed. Waarop de Profeet zei: Zou ik niet schamen voor een man waarvoor de egelen zich schamen zelfs? De Profeet zei over Uthman: Voor elke profeet is een vriend en mijn vriend in paradijs is Uthman bin Affan (Tirmidhi)

Er is overgeleverd dat als Uthman voor een graf stond, dat hij zo erg zou huilen dat zijn baard er nat van zou worden. Er werd aan hem gevraagd dat wanneer het paradijs en de hel genoemd worde, u niet huilt, maar bij het gedenken van het graf huilt u? Waarop hij zei dat hij de Profeet heeft horen zeggen dat het graf van de eerst verblijfplaats is van het hiernamaals. Degene die het met gemak verlaat dan is het volgende verblijfplaats ook makkelijk. En degene die hierin vast komt te zitten, dan is datgene na hem ook moeilijk. Ik heb de Profeet horen zeggen: ik heb niets angstaanjagender gezien dan de bestraffing van het graf. (tirmidhi)

Vrijgevigheid:

Uthman kocht het paradijs twee keer van de Profeet. 1x op de dag van Ruma en 1x op de dag van jaysh al-usra

Hij kocht een waterput voor de profeet. In madina was er een waterput die van een jood was. Die verkocht water aan de moslims voor een hoog bedrag. Hij kocht de waterput van een jood voor eerst voor 20.000 dirham. Hij maakte het water beschikbaar voor de moslims zodat iedereen voorzien werd van water. Het verhaal is ook apart: hij mocht eerst de put om de dag gebruiken maar liet de moslims het water voor 2 dagen opnemen waardoor de jood gedwongen werd om de hele put te verkopen. Water was niet makkelijk te halen. Vraag maar aan onze opa's en oma's die water moesten ophalen. Wat doen moslims vandaag de dag? We moeten onafhankelijk worden en niet leunen op anderen. We zijn afhankelijk van de middelbare school? We zijn afhankelijk van halal vlees. Waarom kunnen moslims niet een eigen halalslachthuis openen?

De metgezellen hielden erg veel van de Profeet. Ze zouden haasten om elk gebod van hem uit te voeren. Zo zou hij elke vrijdag een slaaf vrijkopen. En als hij op een vrijdag dat niet deed, zou hij de volgende vrijdag 2 slaven vrijkopen. Een van zijn grootste daden is dat hij de koran verzamelde.

Uthman bevoorraade het leger van Tabuq met 940 kamelen en 60 paarden. Hij bracht duizend dinar om het leger de bevoorraden en bracht die goudstukken voor de Boodschapper. En de Boodschapper keerde ze om met zijn hand en zei tweemaal: geen daad kan Uthman na vandaag schaden. (tirmidhi)

Toen het aantal bekeerlingen groeide en de moskee verder uitgebreid moest worden door land op te kopen zei de Profeet: Wie zal het land van die en die kopen om het aan de moskee toe te voegen in ruil voor iets goeds in het paradijs?. Uthman gaf gehoor hieraan en kocht het land en door middel van hem werd de moskee van de Profeet uitgebreid en aan de moskee werd toegevoegd.

Ook tijdens de kalifaat van Abu Bakr liet hij een hele karavaan van hem doneren aan de armen van madina.

Nu kan iemand zeggen. Maar hij had zoveel geld en dat hebben wij niet. Dan is er voor hen een andere hadith: 1 dirham kan beter zijn dan 100.000 dirhams. Er werd gevraagd hoe. Als iemand alleen 2 dirham heeft en er 1 geeft terwijl de ander heel veel heeft en 100.000 pakt. En dit is ook wat Uthman zelf ook zei: In Bayhaqi's werk shu'b al-iman zei een man tegen Uthman: jullie rijke mannen hebben ons ingehaald in het goede omdat jullie in staat zijn om sadaqa te geven, slaven vrij te kopen, hajj te verrichten en te geven op het pad van Allah. Uthman zei: benijd je ons? Hij zei: ja. Waarop Uthman zei: Ik zweer bij Allah dat 1 dirham die een persoon doneert terwijl hij het financieel moeilijk heeft beter is dan 10.000 dirham wanneer er veel over is.

Hij zei: Drie wereldse zaken zijn geliefd voor mij: het voeden van de hongerigen, het geven van kleren aan de naakten en het lezen van de koran.

Khilafa

Zijn khilafa bestuurde hij in navolging van de profeet en zijn opvolgers. In belangrijke zaken zou hij de grote metgezellen bijeenroepen voor een besluit. Het islamitisch rijk breidde zich verder uit.

Hij verrichtte handelingen en goede daden waarin hij de eerste was. Met de schatkist zorgde hij ervoor dat de gebedsoproepers werden betaald. Hij was degene die openbaringen opschreef en had dus een speciale band met de Profeet. Dat de moslims het eens werden met 1 recitatie. Op het vrijdagsgesbed werd de 2^e adhan toegevoegd. (houdt vast aan mijn sunna hadith) Hij bouwde gebouwen voor rechtbanken en gasten. Bouwde wegen. Hij was de eerste die waterput Ruma voor de moslims kocht. Hij was de eerste emigrant met familie die omwille van Allah emigreerde. Hij was degene die schepen liet bouwen. Hij was degene die een soort dam liet bouwen in medina om overstromingen tegen te gaan. Hij liet rivieren graven.

Kijk naar ons en kijk naar hen hoe zij niet stil bleven zitten en voortuitgang boekten en dachten hoe zij zichzelf konden ontwikkelen.

Dood uthman:

De dood van Uthman werd voorspeld door de Profeet toen de berg Uhud schudde en zei: Wees kalm, wat er bevindt niemand op jou behalve een profeet, een siddiq en 2 martelaren. En Uthman stierf als martelaar.

Hij offerde zichzelf op voor hem en werd onrechtvaardig vermoord terwijl hij de hulp van de metgezellen had kunnen vragen die hem zeker hadden verdedigd. Ali kwam met 500 mannen aanzetten om hem te verdedigen hij weigerde en bedankte hem en wilde niet dat er vanwege hem bloed zou vloeien. Hasan Husayn Ibn Umar e.d. kwamen naar Uthman toe met hun zwaarden om hem te verdedigde maar hij stuurde ze terug. Hij wenste niet dat er bloed werd vergoten wegens hem. De Profeet zei toen hij wees naar Uthman: deze zal onrechtvaardig worden gedood. En in een andere hadith wordt overgeleverd: O Uthman, misschien zal Allah jouw een kledingstuk laten dragen, maar als zij het van jou willen afdoen, geef het dan niet aan hen.

De nacht voor zijn dood verscheen de Profeet in zijn droom en zei hij: O Uthman: hebben ze jou omsingeld? Hij bevestigde en zei: hebben ze jou dorstig gemaakt. Hij bevestigde en hij haalde een emmer water waar hij uit dronk. Hij voelde de koelheid van het water in zijn borst. Toen zei de boodschapper: als jij wenst kun je ondersteund worden of je kunt je vasten met ons verbreken.

Hij werd gedood toen hij aan het vasten was en de koran aan het reciteren was.

Wat hij zei op het dak tegen zijn vijanden:

Uthman zei tegen zijn tegenstanders: Toen de Profeet vroeg: wie koopt de ruma waterput en geeft water aan de moslims voor een betere put in het paradijs? kocht ik niet de waterput van Ruma en nu verhinderen jullie mij om water te drinken? En toen er gevraagd werd: we koopt er land van die en die om de moskee uit te breiden voor een beter land in het paradijs. Dus ik kocht het toen met mijn geld, maar nu verhinderen jullie mij om 2 rak'a te bidden. Hij zei tegen hen dat hij het leger van Tabuk bevoorraadde. Dat de Profeet hem een martelaar noemde toen hij tegen de berg zei om kalm te zijn. Ze zeiden: bij Allah dit is waar: en Uthman zei: Allahu Akbar, bij de heer van de Ka'ba ze getuigen dat ik een martelaar ben.

Wijsheden:

Hij hield van de koran. De student van Uthman zei: onder degenen die ons onderwezen en aan ons de koran reciteren, zoals Uthman bin Affan en Abdullah ibn Mas'ud, vertelden ons dat wanneer zij 10 verzen ontvingen van de Profeet, zij niet verder zouden gaan totdat zij alle betekenissen hadden geleerd die uit die verzen verschenen. Op deze manier leerden wij de koran, kennis en praktiseerden het tegelijk.

vier dingen zijn aanbevolen op de eerste blik maar eigenlijk verplicht zijn: 1. gezelschap verblijven van de vromen, maar hun voorbeeld volgen is verplicht. 2. reciteren van de koran, maar er naar handelen is verplicht. 3. bezoeken van de doden maar voorbereiden ervoor is verplicht. 4. bezoeken van zieken maar hun testament is bindend.

Hij noemde een lijst van zaken die nutteloos waren:

Rijkdom dat niet uitgegeven wordt.

Een lang leven dat niet gebruikt wordt om jezelf te voorbereiden voor het hiernamaals.

Kennis waar niet naar gehandeld wordt.

Een moskee waarin niet gebeden wordt

Ik heb de zoetheid van aanbidding in 4 zaken gevonden: 1. verrichten van verplichte handelingen voorgeschreven door Allah 2. Vermijden van de zaken die verboden zijn door Allah 3. Het bevelen van het goede, zoekend naar de beloning van Allah 4. Verbieden van het slechte, vrezend voor de woede van Allah.

Heel voorzichtig in het overleveren van hadith: Wat mij verhindert van het overleveren van ahadith is niet het feit dat ik niet tot de sahaba behoor met het beste geheugen, maar wat mij verhindert is

dat ik kan getuigen dat ik de boodschapper horde zeggen: degene die aan mij iets toeschrijft wat ik niet heb gezet, moet zijn verblijfplaats in de hel klaarmaken.

Betaal de loon van de werknemer voordat zijn zweet opdroogt.

"If anyone stumbles then he must repent. If anyone errs then he must repent. And no one must insist on (the path of) destruction. If anyone insists on tyranny then he is far away from the path"

— Uthman ibn Affan (radiAllaahu anhu) [Bidayah Wan Nihayah] (via [uthmanibnaffan](#))